

Torsånga Hembygdsförening

Verksamhetsberättelse
2023

Hembygdsföreningens styrelse som valdes in på årsmötet för verksamhetsåret 2023 bestod av:

Thomas Mannerhagen, ordförande

Leif Hansson, kassör

Christer Forsberg, ledamot

Claes Haglöf, ledamot

Jan Cederlund, ledamot

Christina Eriksson, ledamot

Johan Forsberg, ledamot

Mark Morehouse, suppleant

Verksamhetsåret började med att vi, efter godkännande från Kyrkans förvaltningsansvarig, fick hjälp av Bo Hellberg att ta ner två stora tallar som hade dött.

Innan tjälen försvann så tog vi hjälp av Rubb och Stubb i Borlänge med att fräsa bort nio stubbar från området på Hembygdsgården och därigenom öka tillgängligheten för, framförallt de som har svårt att röra sig fritt utan hjälpmedel.

Vi genomförde en öppnings- och städdag på Hembygdsgården den 6 maj som styrelsen och några medlemmar deltog i.

Borlänge kommun skänkte oss två stycken nya bänkbord av stockar som vi placerade nedanför midsommarstången.

Vi flyttade slogboden från sin ursprungliga plats ner mot Prästtjärn med hjälp av en kranbil.

Vid Flottningsmonumentet har vi gjort en del arbeten. Ett stort Tack till Jerk Eriksson som har gjort nya bänkar till bordet och nya stöd till länsarna som ligger bredvid nergången till Flottningsmonumentet. Vi har även detta år klippt gräset några gånger mellan länsarna och häcken mot kanotuthyrningen.

Midsommarfirandet genomfördes på samma sätt som ifjol, det vill säga att Hembygdsföreningen hyrde ut Hembygdsgården till Torsångs IF som genomförde själva midsommarfesten med allt som tillhör. Hembygdsföreningen hade ett bord utanför Parstugan där vi informerade om Hembygdsföreningen och sålde de böcker som tagits fram tidigare utav Hembygdsföreningen i olika studiecirkel tillsammans med Björn Ericson.

Under våren blev Hembygdsföreningen kontaktad av en person från Norge som hade en koppling till Mjölmarstugan från Ornäs (Parstugan) och som undrade om vi hade den på vår Hembygdsgård. Efter några mailväxlingar med henne så fick vi frågan om hon och några närstående fick komma och

besöka oss. I juli fick vi besök av fem personer från Norge. Till denna dag hade vi bjudit in Håkan Gelin från Föreningen Släkt och Bygd i Borlänge för att stötta med släktforskningsdelen. Håkan har sedan tidigare forskat om Mjölmarstugan och resultatet finns nu tillgängligt på Hembygdsföreningen hemsida, www.Torsang.org. Dagen avslutades med ett besök i kyrkan.

Även denna sommar har Hembygdsföreningen haft uppdrag att passa kommunens Highland Cattle och det är Benjamin Jacobsson som har haft hand om detta uppdrag. Detta uppdrag avslutades i förtid på grund av översvämningen.

Ett annat uppdrag under sommaren har varit att fortsätta att måla fasader samt dörr- och fönsterfoder och det uppdraget har Adrian Haglöf haft hand om.

Hembygdsföreningen har tagit fram en orienteringstavla över Hembygdsgården som är monterad på anslagstavlan vid entrén. Tack Christer.

Efter beslut om att röja upp området mot kohagen och Sunnanö så fick vi hjälp av Lente Lindkvist att fräsa upp den vildvuxna grönytan samt att vi tog ner den gamla gärdesgården, som var helt slut. Under kommande verksamhetsår ska det sås gräs och en ny gärdesgård sättas upp. Tack Lente.

Vi hade en rejäl översvämning i våra vattendrag som också påverkade Hembygdsgården. Vattnet från Prästtjärn gick upp till strax nedanför Parstugan.

Föreningen anordnade en filmkväll i Församlingshemmet den 15:e oktober och visade filmen "Med Dalälven från källorna till havet" från 1924. Det blev en fantastisk tidsresa efter dalälvarna till havet för nästan 100 år sedan. Ett stort tack Erik Sköldebrand för denna minnesvärda filmupplevelse. Hembygdsföreningen sålde kaffe och bröd.

Inför Marschallkvällen så gjorde vi en brandsyn på samtliga eldstäder i Köksstugan och Parstugan. De öppna spisarna fick godkänt men inte vedspisen och kakelugnen då fåglar har byggt bo i deras rökgångar som nu sotaren har tagit bort. En ny brandsyn för dessa två rökgångar ska ske under våren 2024.

Marschallkvällen genomfördes den 15 december i ett perfekt vinterväder. I år hade vi ökat ut antalet försäljare på Hembygdsgården. Utomhus hade vi 10 UF-företag från Falun. Gymnasieelever som lär sig att bli företagare i skolan samt Gylle Begravningsbyrå. Inomhus i parstugan hade vi jultomten förstås och tre försäljare, det var Björn Ericsson, Eivor Anderson och Jan Delbom. Föreningen sålde glögg och grillkorv, värvade nya medlemmar och hade ponnyridning runt Daldockan.

Under hösten 2023 och vintern 2024 har vi genomfört 6 Bokträffar och 6 Stickcaféer i Församlingshemmet. Dessa träffar är tänkta att fungera som träffpunkter för Torsångsborna, en

mötesplats för att träffa nya och gamla människor i byn. Tanken från styrelsen är att förutom vara en mötesplats för bybor också att hitta människor som kan ta en mer aktiv roll i föreningen. Vi behöver bli fler som hjälps åt på Hembygdsgården.

Vår smed, Lars Segerholm, har under året genomfört prova-på-smide för 20 personer, detta genererade 3 920 kronor. Deltagarna smidde krokare med stor entusiasm. Inbjudan till prova-på-dagar fanns att läsa på Torsång Hembygdsförening hemsida.

Smedjan var öppen under Marschallkvällen och välbesökt. Besökande kunde köpa smidesalster samt se när Lars och "lillsmeden" Rasmus smidde. Nytt för i år var att besökande fick en folder med information om prova-på-smide.

Vi var tre personer som åkte till Bjursås och hämtade 300 kg prima smideskol till en kostnad av 1 500 kronor, marknadsvärde 6 000 kr, samt 50 kg järn i olika dimensioner för 500 kronor. Smidesstål har köpts för prov-på-smide. Från en ortsbo har smedjan tagit emot 50 kg smideskol. 50 kg koks har sålts eftersom koks inte används i smedjan. Smedjan har under året tagit emot tre kulhammare av undertecknad. Leif Hansson har skruvat ihop och skänkt ett lock till kolförrådet, tack för det.

Under verksamhetsåret har Hembygdsgården varit uthyrd två gånger, en gång till Folkaklubben och en gång till en bröllopsfest.

Under sensommaren började vi arbetet att skapa Almanackan för 2024 och valet av tema på bilderna blev Byggnaderna på Torsångs Hembygdsgård. Vi meddelade raskt via vår hemsida Torsang.org, FB grupperna Torsångs Hembygdsförening och Torsång min hembygd vårt beslut och att vi vill få in bilder på Hembygdsgården och dess byggnader. Almanackorna delades ut runt den första veckan i januari till de som varit medlemmar under 2023 tillsammans med information om det var dags att förnya sitt medlemskap genom att betala in medlemsavgiften för 2024 på 220kr per familj.

Under 2023 var 250 hushåll medlemmar i föreningen (253 året innan). Detta innebär att cirka 700 personer (vuxna och barn) var medlemmar under året.

Hembygdsföreningen ekonomi under verksamhetsåret har varit god trots att vi har haft en del externa kostnader för den hjälp vi har haft behov av. Leif Hansson, vår kassör kommer snart att redovisa vår ekonomiska rapportering för 2023.

Torsång 2024-02-27

Thomas Mannerhagen, Ordförande

Christer Forsberg, Jan Cederlund, Johan Forsberg, Christina Eriksson, Claes Haglöf, Leif Hansson, Mark Morehouse.